

Hart voor de Roma

Nieuwsbrief Familie Schurink

“Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.”

Lukas 9:24 (HSV)

April 2019

NUMMER 3



De Heere is waarlijk opgestaan!

Zeven zondagen voor Pasen begint de lijdens-tijd. Die periode is be-doeld om bewust om te gaan met het lijden, ster-ven en de opstanding uit de doden van onze Hee-re Jezus Christus. Voor veel mensen is juist de lijdens-tijd een periode om heel bewust te leven. Wellicht hebt u de afgelo-pen periode ook wel be-nut om te vasten, of door intensief in de Bijbel te lezen hoe de Heere Je-zus toeleefde naar het moment dat Hij door ie-dereen verlaten werd. Bespot, gesmaad en ver-acht, omwille van onze

zonden. Voor ons men-sen is het niet te bevatten wat een vreselijk lijden dit geweest moet zijn. De Heere Jezus moest zelfs door zijn eigen Vader worden verlaten om de dood te kúnnen overwin-nen. Misschien heeft u ook wel eens perioden dat u zich neerslachtig en verlaten voelt. Eenzaam en onbegrepen. Weet dan dat er een Hemelse Vader is die in liefde op u neerziet. En als we die liefde dan uit genade ont-vangen, zonder dat wij daar ook maar enig recht op hebben, dan moeten wij toch ook van die liefde

uitdelen aan onze naas-te? Juist in deze periode rond Pasen liggen er voor ons als Christenen enorme kansen om ande-ren te vertellen over de Heere God, uit te delen van Zijn liefde. De Heere is waarlijk opgestaan. Halleluja! Laten we dit Blijde Evangelie niet voor onszelf houden, maar delen met iedereen die de Heere op ons pad brengt. Want zo'n wonder willen we toch niet voor onszelf houden?

HART VOOR DE
Roma

In dit nummer:

Terugblik Zendingsavond	2
Van de tafel van de TFC...	2
Een bijzondere ontmoeting	2
Romacentrum	3
Integratie	3
Bid u met ons mee?	3
Agenda	4

Terugblik Zendingsavond Genemuiden

Op dinsdag 5 februari jongstleden kregen wij de gelegenheid om in Genemuiden te vertellen over ons eerste halfjaar in Hongarije (waar we wonen) en Slowakije (waar we werken). We waren overweldigd door het grote aantal aanwezigen, ruim 300 mensen! Het was hartverwarmend om jong en oud tijdens deze avond te zien, vanuit de hele samenleving van Genemuiden en verre omstreken. Dit bemoedigt ons enorm en maakt duidelijk dat zending écht leeft! We vonden het fijn dat ook de meeste van onze

Deelgenotengemeenten aanwezig waren tijdens deze avond.

Voorafgaand aan de Zendingsavond hebben we met hen kunnen spreken over onze taalstudie en de opstart van het zendingswerk in Slowakije. Enerzijds was het goed om met elkaar te delen wat de plannen zijn om te voorzien in de noden die de Roma-bevolking kent, in materieel, financieel, maar



vooral ook geestelijk opzicht, maar anderzijds is het ook belangrijk voor de gemeenten in Nederland om ons af te vragen wat het onszelf te zeggen heeft. Welke plaats neemt de Heere God in ons leven in? En hoe gaan wij om

met onze naasten? Wie zijn eigenlijk onze naasten? Veel vragen, die niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn en waarmee we samen aan de slag willen in de komende jaren.

Van de tafel van de Thuisfrontcommissie (TFC)...

Mijn naam is Margreet van Dijk, getrouwd en moeder van Jelle (18), Niels (14) en Emma (8). Ik woon in Genemuiden en werk op de afdeling administratie bij transportbedrijf Verhoek Europe in Genemuiden. Ik ben belijdend lid van de Hervormde Gemeente te Genemuiden, de kerk van waaruit Danny en Tabitha en hun gezin uitgezonden zijn.

Ik heb bewondering voor de manier



waarop Danny en Tabitha samen met hun gezin omgaan met hun roeping om te werken onder de Roma-bevolking en daar Gods woord te

verkondigen. Vooral als je zelf een opgroeiend gezin hebt besef je dat het niet gemakkelijk moet zijn om twee van je kinderen in Nederland achter te laten. Mooi dat ze juist hierin ook op God vertrouwen.

Ik vind het bijzonder dat ik dit van dichtbij mee mag maken en als TFC proberen we om hen heen te staan, ze te helpen en te bemoedigen waar nodig om zo hun werk daar mede mogelijk te maken.

Een bijzondere ontmoeting

Kortgeleden waren wij te gast bij Gábor (51) die woont in een klein, vervallen huisje in een dorpje vlakbij de grens tussen Slowakije en Hongarije. Gábor vertelde ons zijn levensverhaal: hij ging naar Zweden om door middel van bedelen geld bij elkaar te krijgen om zijn gezin te kunnen onderhouden. Het geld besteedde hij echter aan alcohol, drugs en gokken. Op een dag kwam er

een man naar hem toe en die gaf aan dat hij Gábor niet aan geld kon helpen. Wel had hij iets mooiers met Gábor te delen, namelijk het evangelie van de Heere Jezus. Gábor werd erdoor aangeraakt en wilde er steeds meer van weten. Toen hij na



een tijd terug ging naar zijn gezin in Slowakije zagen zijn vrouw, zijn kinderen en zijn burens dat hij was veranderd. De neerslachtigheid was verdwenen en had plaatsgemaakt voor liefde. Iedere zaterdagochtend stelt Gábor zijn huis open voor alle kinderen uit de buurt en wordt er gezongen, gespeeld en een Bijbelstudie gedaan. Wat een wonder!

Romacentrum

Tussen Kerst en Oud & Nieuw heeft de Hongaarse Hervormde kerk van Slowakije in de plaats Felsovály een oud schoolgebouw aangekocht van de gemeente. Er is een plan gemaakt om dit gebouw te verbouwen tot een missionair centrum waar bijeenkomsten kunnen worden gehouden met de Roma-bevolking. Het is de bedoeling om het gebouw multifunctioneel te maken, zodat het voor iedereen



een kerkelijk ontmoetingscentrum wordt waar de lokale en regionale Roma-bevolking zich thuis zal gaan voelen en waar de drempel laag is om te komen. In de komende periode hopen we aan de slag te gaan met de verbouwing en inrichting van het gebouw om het geschikt te maken voor dit doel. Er is allereerst veel papierwerk nodig

om alle benodigde vergunningen rond te krijgen, maar vervolgens zal met de verbouwing worden gestart. Ons doel is om het gebouw te realiseren met behulp van inzet van de Roma zelf, zodat zij zich ook echt verbonden weten met het project en zich verantwoordelijk voelen voor het gebouw. We hopen dat de verbouwing voorspoedig mag verlopen en bidden om voldoende financiële middelen om dit project te kunnen laten slagen, zodat het gebouw mag bijdragen aan de meerdere eer en glorie van onze Heere God.

Integratie

In de beginperiode was het best wennen voor ons: een nieuwe woon-omgeving, veel nieuwe indrukken, een nieuwe kerkelijke gemeente. Wij hebben ons aangesloten bij de Hervormde kerk van Debrecen (de Nagytemplom-gemeente) in het centrum van de stad. Het is een fijne



gemeente, waar we ons erg thuis voelen. De psalmen worden natuurlijk in het Hongaars gezongen, maar de melodie is meestal hetzelfde als in Nederland, dus dat is voor ons goed te doen. In het begin dachten de gemeenteleden dat wij toeristen waren, maar inmiddels is duidelijk dat wij 'vaste klanten' zijn. Een ouder stel dat voor ons zit in de kerk,

wacht ons iedere zondagochtend op en maakt vriendelijk een praatje met ons. En wij zijn door een gezin zelfs al uitgenodigd voor de lunch na de dienst. Dat voelt voor ons als een warm bad en wij vinden het heerlijk om op deze manier in contact te komen met de lokale bevolking, nieuwe vriendschappen te sluiten en meer te weten te komen over de Hongaarse cultuur!

Bidt u met ons mee?

Wij worden telkens weer enorm beïnvloed als wij merken hoeveel mensen met ons meeleven, door ons een kaartje, een brief of een e-mail te sturen. Wij zijn dankbaar om te merken dat het zendingswerk leeft en dat er veel voor ons werk en ons gezin wordt gebeden. Het valt niet altijd mee om ons werk te doen, ver van familie en vrienden en buiten de ons vertrouwde omgeving, maar de

warme woorden en wensen geven kracht om door te gaan. Zouden wij u enkele specifieke punten van gebed mogen meegeven?



Wij vragen u te bidden voor:

De kwetsbare Roma-gemeenten. Of er voldoende mogelijkheden komen om hen te bereiken met het rijke Evangelie van onze Heere Jezus Christus.

De taalstudie die wij volgen. Dat wij vorderingen mogen maken en de taal meer en meer onder de knie krijgen, zodat wij van hart tot hart met de Roma-bevolking kunnen spreken.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v.
TFC Familie Schurink

Colofon

Danny en Tabitha Schurink zijn in juli 2018 door de GZB uitgezonden naar Slowakije. De GZB en Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) werken samen om deze uitzending mogelijk te maken. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! Dit is voor ons tot onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u een bericht sturen naar de GZB.



Agenda voor de komende periode

Via Facebook (Hart voor de Roma) en onze eigen website www.gzb.nl/hartvoorderoma.nl houden we u graag op de hoogte van onze werkzaamheden en andere dingen die wij meemaken.

We zouden het ontzettend leuk vinden als u vriend wordt, zodat u op de hoogte blijft van de actuele gebeurtenissen.

Ook hopen we met regelmaat nieuwe Blogs, Vlogs en foto's te plaatsen, dus zorg dat u op de eerste rang zit qua nieuwsvoorziening.

Door onze TFC worden diverse activiteiten georganiseerd om ons werk onder de aandacht te brengen en natuurlijk om de nodige inkomsten te verwerven om ons project mogelijk te maken.

Noteert u in elk geval in uw agenda:

- Passie- en Paasconcert Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo D.V. Donderdag 18 april 2019 om 20:00 uur in de **Bethelkerk** te Genemuiden.

- Vanaf D.V. 2 december 2019 tot en met 27 januari 2020 hopen wij met verlof in Nederland te zijn en zijn wij beschikbaar voor clubs, verenigingen, kerken etc. om iets te vertellen over ons werk. Meer info? dannyentabitha@gmail.com



Volg ons...



www.gzb.nl/hartvoorderoma



www.facebook.com/hartvoorderoma



www.instagram.com/hartvoorderoma

...en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

HART VOOR DE
Roma