

Alle Volken

nr. 2 mei 2023

Het magazine van de GZB



Albanië

GZB helpt jonggelovigen
te groeien in geloof



Ik kom over een jaar wel terug...

colofon

Alle Volken is het kwartaalblad van de GZB, zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk. In dit magazine delen we inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk.

Jaargang 1.16, mei 2023
Oplage: 35.000 exemplaren

Contributie/donatie:
minimaal € 12,50 per jaar
ISSN: 0002-5666

Redactie: Gerdi van Eck (eindredacteur), Jaap Haasnoot, Mariëlle de Koning, Diane Palm, Gijsbert Wolvers

Kantoor GZB
GZB, Postbus 28,
3970 AA Driebergen
Faunalaan 249,
3972 PP Driebergen
0343 - 512444, info@gzb.nl
Adreswijzigingen: via
adreswijziging@gzb.nl of
www.gzb.nl/contact

Steun het werk van de GZB
Meebidden – www.gzb.nl/gebed
Meeleven – www.zendingsmaatje.nl
Meegeven – IBAN: NL91 INGB
0690 7624 45



Volg de GZB online

- gzb.nl
- gzbzending
- gzbzending
- company/gzb

Vormgeving: D&DJ, Montfoort

Braille, grootletter en digitale vorm:
Alle Volken is voor mensen met een leesbeperking ook verkrijgbaar in passende leesvormen. Voor meer informatie: CBB te Ermelo, tel. 0341 - 565477.



Dat patroon is ons voorbeeld. Dit nummer van Alle Volken ademt gebed. Ik hoop dat het u inspireert om samen met ons te bidden en dan uw straat op te gaan om uw burens uit te nodigen in de gemeenschap van Jezus Christus.

Martijn

Martijn van den Boogaart
directeur-bestuurder GZB

“Ik was in een gerenommeerde gereformeerde bondsgemeente op een gemeenteavond. Honderdvijftig mensen in de zaal. Ze wilden meer missionair worden. Waren al drie jaar bezig en het werkte niet. En nu moest de dominee uit Amsterdam komen vertellen hoe het wél kon. Ik vroeg: ‘Wie heeft er gebeden? Eerlijk zeggen.’ Alleen de missionair ouderling stak zijn vinger op. Ik zei: ‘Ik ga en kom over een jaar wel terug. Ik heb hier verder niets te melden...’”

Dit fragment uit een interview met ds. Paul Visser – destijds predikant in Amsterdam – gebruikte ik, toen ik nog bij de IZB werkte, regelmatig aan het begin van een Focus-traject in een gemeente. Gebed is de grondtoon van het zendingswerk, wereldwijd en in Nederland.

Het is opvallend dat we in het Evangelie weinig lezen over discipelen die bidden. Wél dat Jezus bidt. Dat patroon verandert in Handelingen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Vanaf dan lezen we telkens: “Ze bleven allen eensgezind volharden in het bidden.” Dat heeft vast te maken met de opdracht die ze hadden gekregen. De opdracht om uit hun gesloten huizen de straat op te gaan om de boodschap van hun opgestane Heere en Heiland te verkondigen.



Welke rol speelt gebed in jouw leven?

04 | Zijn stem horen

“Tijdens speciale gebedsbijeenkomsten nemen we de tijd om ons te wijden aan gebed voor onszelf, maar ook voor anderen en de rest van deze wereld. Vaak ervaren we dat bidden een rechtstreekse communicatie is met onze hemelse Vader. We mogen dan met Hem praten en Zijn stem horen.”

(Antun Tushi, voorganger in Albanië)



08 | Gebedskalender GZB

“Wij gebruiken de gebedskalender van de GZB. We vinden het belangrijk om voor het zendingswerk te bidden en zo verbonden te zijn met de wereldwijde kerk. De concrete, actuele gebedspunten brengen het zendingsveld dichtbij en verhogen de betrokkenheid.”

(Conny en Adri Moerdijk, Goes)



10 | Geestelijk leeg

“Als ik niet bid, dan voel ik me geestelijk leeg en ben ik niet echt gemotiveerd. Maar als ik dicht bij God leef, de Bijbel lees, bid en in stilte op Zijn stem wacht, ervaar ik dat God echt tot mij spreekt.”

(Hajnid Xhebexhiu, Albanië)

13 | Wandelen met de HEERE

“Bidden is voor mij het wandelen met de HEERE, door de dag heen en door het leven heen. Hem betrekken bij het kleine en het grote, het goede en de momenten die moeilijk zijn. Vaak korte momenten contact, maar heel regelmatig een goed en lang gesprek van hart tot hart.”

(Wilma de Vries, zendingswerker in Albanië)



“De HEERE zal zorgen, Hij zal leiden.”

En verder

Met het Fokusi-programma wil de GZB kleine kerken in Albanië opbouwen in het geloof 7-12 | Eerste column van Wilma de Vries uit Albanië 13 | GZB-nieuws 14 | Bidden voor je stad of dorp 16 | GZB-dag in teken van jaarthema ‘Bid, zonder ophouden’ 18 | Pinkstercampagne 2023 20 | Rina Wolleswinkel: “Ik blijf lid van de GZB, want zending is belangrijk” 21 | Een kijkje in de keuken bij de fam. Van der Knijff in Libanon 22 | Vacatures 24





Albanese pastor Tushi

“Gebed geeft ons kracht om vol te houden”

Tegen wil en dank is Artur Tushi voorganger van de evangelicale gemeente ‘Het levende water’ (Uji i Gjallë) in Berat, in Zuid-west-Albanië. “Ik vroeg God voortdurend of hij mij engens anders voorganger wilde maken. Maar de Heere maakte mij duidelijk dat ik hier moest dienen, in mijn geboortestad Berat.”

TEKST Aad van der Maas en Gijsbert Wolvens



Berat, geboortestad van Artur Tushi

Als Artur (46) op zijn achttiende tot geloof komt, verandert zijn leven totaal. Hij rookt niet meer, drinkt niet meer en heeft geen problemen meer met de politie. Naast zijn werk wordt hij actief in de gemeente van Berat. Totdat God hem roept om voorganger van deze gemeente te worden. Artur worstelt hiermee. Als hij stopt met zijn meubelzaak, kan hij dan nog wel voorzien in het levensonderhoud van zijn gezin? Inmiddels is de zaak omgedraaid. “Ik zou doodgaan als ik geen bediening had.”

Albanië werd uitgeroepen tot de eerste atheïstische staat ter wereld.

De gemeente in Berat ontstond na een fusie van twee kleinere kerkjes. Protestantse gemeentes in Albanië zijn namelijk kwetsbaar. Ze zijn jong en bestaan nog maar vanaf de val van het communisme, in 1991. Toen stortten nogal wat (vooral Amerikaanse) zendelingen zich op het Oost-Europese land. Logisch, want Albanië was in 1976 uitgeroepen tot de ‘eerste atheïstische staat ter wereld’. De belangrijkste reden voor de kwetsbaarheid is echter

de voortdurende trek van plattelanders naar de hoofdstad Tirana en vanuit het land zelf naar het rijke Westen. Albanië behoort tot één van de armste landen van Europa. Met name veel jongeren, ook christelijke, zien hun toekomst vooral in West-Europa of Noord-Amerika, en vertrekken. De christelijke gemeentes blijven dan zonder jeugd achter.

Niet zo hoogdravend

Artur groeide op in de kasteelwijk van Berat, het schilderachtige oudste deel van de stad, strategisch gelegen op een hoge berg bij de stad met z'n 60.000 inwoners. Hij studeerde van 2018 tot 2020 aan de ISTL-Bijbelschool in Tirana, de school waar toen ook al GZB-zendingswerker Aad van der Maas doceerde. “Ik leerde daar de basiselementen van het christelijk geloof van Adi”, zoals Aad in het Albanees heet. »

biografie

Artur Tushi (46)

GEZIN Artur is getrouwd met Noku (41), samen hebben zij vier jongens in de leeftijd van 7 tot 19 jaar. **BEKERING** Na een ontmoeting met een groep jongeren uit de VS die naar Albanië waren gekomen om het Evangelie te verkondigen, sprak God tot hem: “Geef Mij je hart en Ik zal je genezen.” **FUNCTIES** Voordat hij predikant werd had Artur een eigen meubelzaak.

“Fokusi is net voedsel dat goed smaakt, ook voor mij.”

Later startte Aad met het Fokusi-programma in Albanië. Hij maakte daarbij gebruik van de Nederlandse Focus-cursus van de IZB. Dat heeft op het oog hoe gemeenteleden een persoonlijke band met de Heere Jezus leren ervaren en ook dat ze leren om in hun omgeving het Evangelie uit te dragen. Aad vertaalde het materiaal in het Albanes en paste het aan op de Albanese situatie. Artur: “Fokusi is net voedsel dat goed smaakt, ook voor mij. Het is niet zo hoogdravend theologisch, maar heel eenvoudig en praktisch.” Het smaakt naar meer en dat komt goed uit. Aad vertaalde inmiddels vijf cursusboekjes van Focus en behandelt die ook zelf in intensieve leengangen in de dertien gemeenten die meedoen aan het Fokusi-traject.

De Fokusi-materialen zijn geschikt voor de hele gemeente, benadrukt Artur. “Iedereen kan hierbij worden betrokken. Het is geschikt om de hele kerk aan te moedigen en persoonlijk te groeien in het geloof en in dienstbaarheid aan de naaste.”

Gaarkeuken

Welke diaconale projecten Arturs gemeente heeft opgezet? Hij lacht. “We hebben een gaarkeuken, waar soep wordt gekookt voor vijftig arme mensen. Ook werken we samen met de voedselbank, die aan vijftig armlastige gezinnen pakketten met vers voedsel heeft uitgedeeld.”

Al met al is Artur erg dankbaar dat zijn gemeente

kan deelnemen aan het Fokusi-project. “En dat zeg ik niet omdat Adi er nu bij zit”, zegt hij, wijzend op Aad van der Maas. “We werkten ook fijn samen in het opzetten van een conferentie voor voorgangers. Veel gemeenten in Albanië zijn geïsoleerd; er zijn hier geen vaste kerkverbanden. Daarom was het goed elkaar in november te ontmoeten en te bemoedigen.”

Onderdeel van het Fokusi-programma is ook de medische hulp van de ABC-Kliniek in Tirana. Dat strekt zich ook uit tot het zuidelijker gelegen Berat. Artur: “Samen met Fokusi hebben we in een dorp bij Berat een medisch programma georganiseerd in samenwerking met de ABC-Kliniek. In dat dorp is de medische zorg erg beperkt. Mensen werden medisch gecontroleerd. Zij krijgen dan ook medische adviezen. Tegelijkertijd hebben we met hen gebeden en hen een Bijbel en kleding gegeven. Ook op die manier is het Fokusi-programma een middel om van Gods liefde te getuigen. We hopen in dit dorp binnenkort een kerkje te kunnen starten.”

Gebed

Het gebed betekent veel in het leven van Artur en zijn vrouw Noku. “Gebed speelt ook een grote rol in onze kerk. De afgelopen jaren hebben we vaak ervaren dat God door het gebed ons kracht geeft om vol te houden, in welke moeilijke situatie dan ook. Als kerk houden we speciale gebedsbijeenkomsten op een doordeweekse dag. Daarbij nemen we de tijd om ons te wijden aan gebed voor onszelf, maar ook aan voorbede voor anderen en de rest van deze wereld. Vaak ervaren we dat bidden een rechtstreekse communicatie is met onze hemelse Vader. We mogen dan met Hem praten en Zijn stem horen.”

ben niet ziek; wat heeft dit met mij te maken?” Maar een stem in hem sprak: “Artur, je bent niet verlamd in je lichaam, maar in je hart. Geef Mij je hart en Ik zal je genezen.” **Artur beseftte zich dat hij zijn leven moest overgeven in de handen van Jezus. Op dat moment aanvaardde hij Hem als zijn Heere en Verlosser.**

“Ik zal je genezen”

Tijdens zijn puberteit kwam Artur regelmatig in aanraking met de politie. Op zijn 18^e ontmoette hij een groep jonge mensen uit de VS die naar Albanië waren gekomen om het Evangelie te verkondigen. Hij was eng ontroerd door het getuigenis van een jongen die verlamd was geraakt en door gebeden genezing had ontvangen. Artur zei tegen zichzelf: “Ik

In oktober vorig jaar was ds. Gert-Jan Codée met een groep van zeven gemeenteleden van de Jeruzalemkerk in Zwolle met een Experience-reis van de GZB in Albanië. **“Ondanks alle materiële armoede zijn Albanezen, in hun geestelijke rijkdom, ons tot voorbeeld.”**

Albanië dichtbij gekomen en geleefd



Links ds. Codée, rechts Romavrouw Donika met een van haar kinderen, wonend in een bouwval. Toch getuigde zij van Gods goedheid.

“**O**nze gemeente ondersteunt al jaren het werk van de GZB en met name van Aad van der Maas. De reis stond in het teken van de ontmoeting met de zendingswerkers, maar ook met de plaatselijke gemeenten. Door deze reis kreeg het zendingswerk letterlijk een gezicht. Niet alleen het gezicht van de zendingswerkers, maar vooral ook van voorgangers en gemeenteleden in Albanië.

Met elkaar bidden voor je stad of dorp

Verbondenheid

We merkten de verbondenheid in het samen zingen, bidden en Bijbel lezen. Maar ook doordat zowel de Jeruzalemkerkgemeente als dertien gemeenten in Albanië en

Kosovo een Focus/Fokusi-traject volgen. De reisgroep deed twee keer mee met een Fokusi-les. Daarbij spraken we in groepjes met Albanese christenen. Dit wil de Jeruzalemkerkgemeente de komende tijd ook online gaan doen met een gemeente in Korçë: zowel in Nederland als in Albanië hetzelfde Bijbelgedeelte behandelen, onze antwoorden op de vragen bespreken en daarna voor elkaar bidden.

Het raakte de reisgroep hoe Arben Bedulla, de voorganger van de betreffende gemeente in Korçë, op een berg boven de stad met medevoorgangers voor de stad bidt en de inwoners al biddend zegent. Als ‘nuchtere’ Nederlanders deden wij dat met hem; dat maakte diepe indruk. Wat is het goed en belangrijk om ook in Nederland met elkaar te bidden voor onze stad of ons dorp.

Gebrokenheid

De deelnemers hielpen ook mee met

het uitdelen van voedselpakketten in de hoofdstad, Tirana. Wat een enorme armoede en gebrokenheid in veel gezinnen! Kinderen én ouders die verslaafd zijn aan drugs en alcohol. Toch wordt daar de boodschap van het Evangelie gedeeld door een gemeente die vooral uit vrouwen bestaat. We zien hen voor ons als we bidden voor Albanië. In deze zusters en broeders is Albanië dichtbij gekomen en geleefd.

Enthousiasme gevonden

Wat ons ook bijbleef, is de vreugde en de dankbaarheid. Dankbaarheid voor hoe God werkt, vreugde vanwege de verlossing door de Heere Jezus. Ondanks alle materiële armoede zijn deze Albanezen, in hun geestelijke rijkdom, ons tot voorbeeld. Het HGJB-jaartheme, waar de gemeente in Zwolle het winterseizoen mee begon, was in Albanië zichtbaar: “Enthousiasme gezocht?” Nee, enthousiasme (= in-God-zijn) gevonden!”



Wat kunt u doen voor het zendingswerk in Albanië?



Pinkstercollecte voor Albanië

Pinksterfeest = zendingsfeest! Draag daarom juist ook met Pinksteren bij aan de verspreiding van het Evangelie. Zodat jonge christenen in Albanië worden toegerust in het geloof en op hun beurt weer met anderen het Evangelie delen.

Geven kan door de Tikkie QR-code te scannen, via gzb.nl/pinkstercollecte of de machtigingskaart,

of door een gift over te maken naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 (omschrijving: pinkstercollecte Albanië).



Bidden voor Albanië

Veel christenen in Albanië zijn pas op latere leeftijd tot geloof gekomen en ook de meeste gemeenten bestaan nog niet zo lang. Daarom willen zij graag meer leren over discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De GZB draagt daar graag een steentje aan bij door middel van het Fokusi-programma en de inzet van zendingswerkers. Wilt u meebidden om zegen op dit werk, zodat christenen in Albanië groeien in geloof en van betekenis mogen zijn voor hun omgeving?

Op gzb.nl/gebed vindt u voor elke dag een concreet gebedspunt

Niet iedereen kan zendingswerker worden... maar Zendingsmaatje wel!

Vindt u zendingswerk belangrijk, maar moet u er niet aan denken om zelf te worden uitgezonden? Dat hoeft ook niet! U kunt ook heel concreet betrokken zijn door als Zendingsmaatje een van onze zendingswerkers te ondersteunen. In Albanië zijn dat:

Aad van der Maas: "Veel Albanese kerken zijn klein en kwetsbaar. Kerkleiders hebben behoefte aan bemoediging en training."



zendingsmaatje.nl/aadvdmaas

Johan en Willeke Vrij: "Ons verlangen is om de jonge kerk te laten groeien in de diepte door training en bemoediging."



zendingsmaatje.nl/vrijinalbanie

Wilma de Vries: "Als verpleegkundige wil ik Gods liefde en genade doorgeven aan mensen die het minder getroffen hebben."



zendingsmaatje.nl/hartenzorgvooralbanie

Wilt u hun werk steunen?

Ga naar zendingsmaatje.nl of vul bijgaande antwoordkaart in en bid, leef en geef mee. En... je krijgt ook nog eens een boek of cd cadeau!

Niet iedereen kan zendingswerker worden... maar Zendingsmaatje wel!

Oei, de antwoordkaart is weg. Aanmelden kan ook via zendingsmaatje.nl



Waarom vinden jullie het belangrijk om als Zendingsmaatje het werk van Johan & Willeke te steunen?



Johan en Erna van Spronsen: "Als Zendingsmaatje krijgt je steun aan het zendingswerk een persoonlijk tintje: je krijgt informatie uit de eerste hand en leeft mee met het wel en wee van de zendingswerker. In ons geval extra

leuk, omdat we Johan nog goed kennen uit onze jeugd in Monster. De verbondenheid met christenen wereldwijd delen we graag binnen ons gezin en ook het meebidden is daar een onderdeel van. Via het Zendingsmaatje-zijn heb je er zo

een concreet gebedspunt bij. Mooi om op deze manier mee te werken aan de opbouw van Gods koninkrijk wereldwijd!"

zendingsmaatje.nl



“Dit was de God naar Wie ik steeds op zoek was geweest”

Pinksterfeest is zendingsfeest! Wat is het mooi om juist ook met Pinksteren verhalen te horen van mensen die tot geloof komen en vrijmoedig getuigen van het Evangelie. **Gods Geest werkt, ook vandaag!**

INTERVIEW Aad van der Maas

Hajrid, wil je iets meer over jezelf vertellen?

“Mijn naam is Hajrid Xhebexhiu, ik ben 26 jaar en

woon in Albanië. Ik heb net mijn bachelor Sociale Studies afgerond en ben nu bezig met mijn Master. Daarnaast ben ik actief in de kerk in de stad Lushnje. Ik hou ook erg van muziek. Op de middelbare school heb ik harmonica en piano leren spelen.”

Hoe ben je christen geworden?

“De eerste keer dat ik met het christelijk geloof in aanraking kwam, was ik pas vier jaar oud. Mijn ouders hadden gehoord dat er dicht bij ons huis een goede kleuterschool was en hebben mij daarheen gebracht. Het was een christelijke kleuterschool. Onze familie komt uit een moslimtraditie. Later, toen ik tiener was, wilde ik meer over God te weten komen. Ik wist wel dat er een God moest zijn, maar ik wist niet wie Hij was. Ik ging op zoek, onder andere door het lezen van de koran. Ook bestudeerde ik allerlei theorieën. Tot ik van iemand een Bijbel kreeg...”

In die tijd ging mijn zus naar een kerk. Ze nodigde mij uit om een keer mee te gaan. Daar kreeg ik voor het eerst een Bijbel. In die Bijbel las ik Johannes 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Die woorden raakten mijn hart. Dit was de God naar Wie ik steeds op zoek was geweest. Een God die ons liefheeft, ons aanvaardt

zoals we zijn en die ons hoop en kracht geeft. Vanaf die tijd ga ik ook naar de kerk en wil ik meer weten over God.”

In jouw gemeente in Lushnje worden regelmatig Fokusi-lessen gegeven. Welke invloed denk jij dat die lessen hebben?

“We kijken er altijd naar uit dat je weer bij ons die Fokusi-lessen komt geven. De lessen zijn eenvoudig, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch. Ze gaan over onderwerpen waar we voortdurend op gewezen moeten worden, want in de drukte van het leven vergeet je die zaken snel. Ik had het er zojuist nog over met een aantal andere gemeenteleden. We leren meer en meer wie God is. Als we de Bijbelverzen lezen en de uitleg daarbij horen, dan begrijpen we beter hoe God het bedoeld heeft.” »



De gemeente kijkt altijd uit naar de lessen van Aad van der Maas.

“Jezus kwam niet voor mensen die gezond zijn.”

Wat hoop jij dat jouw gemeente voor mensen kan betekenen?

“Onze kerk bestaat nu vier jaar; vanaf het begin ben ik een van de leidinggevers geweest, onder andere bij het aanbiddingsteam. Wat mijn grootste verlangen is, is dat ik mensen bij Christus mag brengen. Dat is mooi werk, maar ook moeilijk. Moeilijk, omdat wij zelf ook zondige mensen zijn. Het is mooi om te zien hoe zondige mensen God gaan liefhebben met hun hele hart en dat we merken dat levens totaal kunnen veranderen. Dan zien we Gods kracht aan het werk. Jezus kwam niet naar deze aarde voor mensen die gezond zijn, Hij kwam voor degenen die ziek zijn. Dát is ook onze roeping: erop uitgaan om dit Evangelie te delen!”

“Heel vaak zeggen mensen: ‘Ik wil wel in God geloven, maar God moet eerst dit of dat in mijn leven doen.’ Dat is verkeerd. Ik hoop dat zij zien dat wij die God dienen

ook maar gewone mensen zijn, die een alledaags leven leiden. Ook wij werken en gaan naar school. Maar de liefde voor God is zo groot dat het gewoon onmogelijk is om hem niet te dienen. Hopelijk moedigt het mensen aan om ook God te gaan dienen. We hebben diverse talenten en die mogen we inzetten in de dienst van God.”

Bij de GZB is het jaarthema

‘Bid zonder ophouden’.

Wat betekent bidden voor jou?

“Vanaf het begin is gebed een wezenlijk deel van mijn geloof. Natuurlijk heb ik ook hoogte- en dieptepunten gekend. Als ik niet bid, dan voel ik me geestelijk leeg en ben ik niet echt gemotiveerd. Maar als ik dicht bij God leef, de Bijbel lees, bid en in stilte op Zijn stem wacht, ervaar ik dat God echt tot mij spreekt. Door situaties die mij overkomen, door Bijbelverzen die tot mij spreken en door allerlei andere zaken. Het gebed heeft kracht en kan doen wat niemand anders kan. Ik heb ervaren dat zonder gebed we heel kwetsbaar en zwak zijn. Dan kunnen we snel verleid worden. Door het gebed kunnen we zonden, zoals trots, naast ons neerleggen. Dan is onze focus alleen op God.”

Vrijmoedig getuigen

De gemeente van Hajrid in de stad Lushnje bestaat pas vier jaar. De wekelijkse kerkdiensten worden door zo'n 40 à 60 mensen bezocht, waaronder veel jongeren. De voorganger investeert veel tijd in hen en heeft aandacht voor de sociale problematiek waar ze mee te maken hebben, zoals armoede, huiselijk geweld en verslaving. De kerk is voor hen een tweede huis.

Bijna iedereen helpt actief mee; zelf is Hajrid leider van het aanbiddingsteam. De gemeente heeft een klein kerkgebouw in het centrum van de stad. Het gaat om een voormalige bakkerij die ze opgeknapt hebben. In een zaaltje ernaast organiseren ze regelmatig maaltijden voor buurtbewoners en geven ze huiswerkles aan kinderen en jongeren. Ook al zijn de meeste gemeenteleden zelf nog niet zo lang christen, toch delen zij vrijmoedig hun geloof. Er zijn zelfs plannen om in een naburige plaats een nieuwe gemeente te stichten.

Woord houden

“Hij heeft voor je gezorgd en hoor eens... Hij ZAL voor je blijven zingen.” Alles wat deze bijzondere middag wordt gezegd neem ik op als een gulzige spons. Ik weet dat het waar is: er is voor mij gezorgd in de achterliggende tijd en er zal voor mij gezorgd worden in de tijd die voor mij ligt. Alles gaat veranderen, maar dit niet: de HEERE blijft Dezelfde en wat Hij doet blijft onveranderd.

Het is dit zinnetje in de preek tijdens de dienst waarin ik word uitgezonden naar Albanië dat de achterliggende jaren aan mij laat voorbijflitsen. Heel even is het weer september 2018: Ik zit op het plekje waar ik mijn leven lang elke zondag heb gezeten. Het gaat over Psalm 23. Wat ben ik moe en verward. De HEERE maakt mij iets duidelijk. Zijn tegenstander ook. “Zet er een paar dikke strepen onder: de HEERE zal zingen, Hij zal leiden”, klinkt het die middag vanaf de preekstoel en diep in mijn hart. De HEERE haalt mij die middag over om mijn leven in Zijn dienst te besteden.

Hij heeft woord gehouden, wat er ook gebeurde. Hij bleef zingen en leiden. Er kwam tegenstand, ik stond voor gesloten deuren en zag niet zo snel open ramen. Wel open graven. Toch kwam er een uitzenddienst. Dankzij mijn HEERE. “En hoor eens... Hij zal voor je blijven zingen.” De predikant legt de nadruk op zal. Eén woordje, maar alleszeggend over mijn Zender. Hij ZAL! Gisteren, vandaag en morgen. Wees eens eerlijk: hoe ziet u in uw leven dat onze God woord houdt?

Wilma de Vries is in februari vanuit Urk door de GZB uitgezonden naar Albanië. Graag wil ze daar als verpleegkundige Gods liefde en genade doorgeven aan mensen die het minder getroffen hebben.

Wilma in Albanië

“De HEERE zal voor je blijven zingen.”



Nieuws rond zendingswerkers, activiteiten en uitgaven: u leest het hier!

D.V. donderdagavond 8 juni: Algemene Vergadering

Voelt u zich betrokken bij het werk van de GZB? Denkt u graag mee? Van harte welkom op de Algemene Vergadering op D.V. donderdagavond 8 juni in De Schakel in Nijkerk. Kijk voor meer info en om u aan te melden op www.gzb.nl/algemenevergadering



Ervaringen delen met andere Third Culture Kids

Heb je een tijd in het buitenland gewoond omdat je ouders door de GZB waren uitgezonden? Wil jij jouw ervaringen delen met mensen die net als jij voor een deel in een andere cultuur zijn opgegroeid? Van harte welkom op D.V. donderdagavond 21 september in Driebergen! Kijk voor meer info en aanmelden op www.gzb.nl/tckbijeenkomst.



Vrijwilligers gezocht!

Wat is er mooier dan vrijwilligerswerk waarbij je je talenten kunt inzetten voor de wereldwijde kerk?

De GZB zoekt iemand...

- die Albanees spreekt en ons wil helpen bij het vertalen van documenten in het Nederlands/Engels naar het Albanees.
- die het leuk vindt om filmpjes te monteren en te ondertitelen.
- die als gastheer/gastvrouw voor de catering wil zorgen voor de vele gasten op het GZB-kantoor in Driebergen.
- die het leuk vindt om onder het genot van een kopje koffie de vele prachtige verhalen van de GZB te digitaliseren.

Interesse? Neem contact op met Linda Hoegge, lhoegge@gzb.nl.

Vakantiebijbelboekje 'Bid, zonder ophouden'

Ook dit jaar geeft de GZB een vakantiebijbelboekje uit. Leden en donateurs ontvangen het boekje samen met een mailing die rond 9 juni wordt verstuurd. Maar het is ook een leuk boekje om uit te delen in de gemeente. U kunt de boekjes bestellen via 0343-512444, info@gzb.nl of www.gzb.nl/vakantiebijbelboekje.



Jaarverslag 2022

Het werk van de GZB kan niet zonder een betrokken achterban. We zijn dan ook dankbaar dat we in 2022 maar liefst 7,8 miljoen euro mochten ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Kijk voor het jaarverslag met financiële verantwoording op www.gzb.nl/jaarverslag.

Zomergezinsboekje samen met de IZB en HGJB

Ook leuk om uit te delen in de gemeente: het zomergezinsboekje voor kinderen in de basisschoolleeftijd. U kunt deze boekjes bestellen bij de HGJB via www.zomergezinsboekje.nl.



Prachtige opbrengst sponsorloop scholen Veenendaal

Ruim 1.100 kinderen van de vier GAVE scholen in Veenendaal hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen voor hun leeftijdsgenoten in Pakistan. Ze namen deel aan een sponsorloop zodat kinderen in Pakistan toch naar school kunnen. De totale opbrengst is € 29.411. Heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Nieuws rond zendingswerkers

De afgelopen vijf jaar hebben **Kees en Claudia Geluk** zich ervoor ingezet dat kerken in Costa Rica een zegen zijn voor hun omgeving. Ze begeleiden onder andere gemeenten om een project op te starten voor bijvoorbeeld kankerpatiënten of kwetsbare tienermeiden. Deze zomer keert de fam. Geluk terug naar Nederland. Kijk voor meer info op gzb.nl/puravida.



Ook de **familie Groothedde** keert terug naar Nederland. Albert en Martha Groothedde woonden de afgelopen jaren in Jeruzalem om daar voor het Centrum voor Israël – waarin ook de GZB participeert – de joods-christelijke ontmoeting te stimuleren. Een mooi project van hen is een serie video's voor kinderen van 8 tot 12 jaar over Bijbelse plaatsen, gewoonten en feesten. Leuk om te gebruiken bij het vertellen van een Bijbelverhaal op (zondags)school of club. U vindt de video's op deverkenners.info.



Ds. Willem-Henri en Ditteke en Hartog voelen zich helemaal thuis in Afrika. In 2008 zijn ze door de GZB uitgezonden naar Namibië om zich daar in te zetten voor het theologisch onderwijs. Sinds 2017 begeleiden ze het werk van de GZB in diverse landen in de regio, de afgelopen jaren vanuit Malawi en vanaf juli vanuit Zimbabwe. Kijk voor meer info op gzb.nl/willemenditteke



Bidden voor je stad of dorp

Hoog boven de stad Korça staat op de berg Morave een gigantisch wit kruis van 26 meter hoog. Geregeld beklimt dominee Arben Bedullah (45) deze berg. Heel ontroerend om hem daar met zegenende handen te zien staan terwijl hij bidt dat iedereen in Korça de Heere Jezus mag leren kennen. Dat is niet vanzelfsprekend. Lange tijd was er voor God geen plek in Albanië. Tijdens het communisme was religie verboden. Arben vertelt dat er nu veertien evangelicale kerken zijn. Hij is dankbaar dat er steeds meer onderling contact is ontstaan tussen de verschillende kerken en dat ze hier regelmatig samen bidden voor de stad.



Arben zelf kwam als tiener tot geloof, als oudste zoon van een kinderrijk zigeunergezin. Later volgde hij een opleiding aan de ISTL-Bijbelschool in Tirana, waar ook zendingswerker Aad van der Maas docent is. In zijn woonplaats Korça stichtte hij, met steun van de GZB, een nieuwe gemeente die nu zo'n veertig leden telt.

Bidt u, net zoals Arben dat doet, ook regelmatig voor uw stad of dorp?



Jaarthema GZB

GZB-dag over 'Bid, zonder ophouden'

Wat een prachtige GZB-dag mochten we met elkaar beleven op zaterdag 18 maart in Barneveld. We hebben ervan genoten om zoveel mensen te ontmoeten die betrokken zijn op zending. Het thema was 'Bid, zonder ophouden'. De oproep om samen te blijven bidden voor de komst van Zijn Koninkrijk maakte indruk.



"Gebed is een levensstijl"

Ds. Hastings Phale uit Malawi liet in zijn getuigenis zien hoe het gebed een centrale plek heeft in zijn werk en leven. "Het gebed is niet slechts een formele handeling in mijn leven waarbij ik altijd op een bepaalde plaats met een bepaalde houding God zoek. Het gebed is een levensstijl van een voortdurend zoeken naar de almachtige God. Mijn dag wordt gekenmerkt door mijn oprechte verlangen en mijn gebed tot God dat mensen behouden worden. Elke dag heeft een eigen thema waarvoor ik bid en dat herhaal ik iedere week. Daarnaast bid ik voor elke ontmoeting die ik heb. Voor mij geldt: elk moment van de dag is geschikt om te bidden. Dat is: bid, zonder ophouden!"



Naast het hoofdprogramma was er nog veel meer te beleven: een veiling, diverse workshops, kinderprogramma's en 's avonds een jongerencafé.

"Bid voor concrete dingen en mensen"

Ds. Rene Lozada Futalan uit de Filipijnen stond in zijn Bijbelstudie stil bij het belang van gebed voor concrete situaties. "Natuurlijk kunnen we in het algemeen bidden. Maar het is juist belangrijk dat we voor concrete dingen en mensen bidden. Want God is aan het werk in ons dagelijks leven en in het leven van

mensen die we willen bereiken. Geloven we dat de Geest ons voorgaat en ons mogelijkheden geeft om het Evangelie met anderen te delen? Vragen we naar hun situatie en luisteren we naar wat ze echt nodig hebben? Als je verlangt naar verandering voor mensen om je heen, laten we dan de tijd nemen om heel specifiek en met aandacht voor hen te bidden. Zo kan de Geest ons gebruiken als bron van zegen."



Heeft u de GZB-dag gemist?

Terugkijken kan via www.gzb.nl/terugblikgzbdag





“Het is tijd dat de kerk wereldwijd gaat bidden”

Biddend op weg naar Pinksteren

“Het is tijd dat de kerk wereldwijd gaat bidden voor Gods missie met deze wereld!”, was de oproep van ds. Hastings Phale uit Malawi tijdens de GZB-dag. Daarom nodigen we iedereen met hart voor zending uit voor onze campagne ‘**Biddend op weg naar Pinksteren**’.

In de week voor Pinksteren organiseren we van maandag 22 mei tot en met donderdag 25 mei vier korte online gebedsbijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst zal één van onze zendingswerkers iets vertellen over wat hij/zij heeft geleerd over de kracht van het gebed. Vervolgens gaan we ook daadwerkelijk met elkaar in gebed.

Van harte welkom!

- Maandag 22 mei: Herman & Marloes Meijer – Malawi
- Dinsdag 23 mei: William & Monica Jansen – Filipijnen
- Woensdag 24 mei: Rob & Sijda Wesselink – Egypte
- Donderdag 25 mei: Johan & Willeke Vrij - Albanië

Heeft u hart voor zending?

Weet dan dat het zendingswerk niet zonder uw gebed kan!

Het zou geweldig zijn als alle gemeenten in Nederland vertegenwoordigd zijn. We hopen dat we met elkaar iets mogen meemaken van wat er gebeurde vlak voor de uitstorting van de Heilige Geest: “Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken” (Handelingen 1:14).

Praktische info

De bijeenkomsten starten om 19.00 uur, duren maximaal 45 minuten en worden gehouden via Zoom. De voertaal is Nederlands, dus iedereen kan meedoen. Op www.gzb.nl/gebedsbijeenkomsten kunt u de links vinden naar de verschillende gebedsbijeenkomsten.

www.gzb.nl/gebedsbijeenkomsten

Rina Wolleswinkel (84) | Van jongs af aan betrokken bij de GZB

TEKST Jaco Klamer

Twaalf jaar was Rina Wolleswinkel toen ze in 1950 ‘Alle den Volcke’ rondbracht in Wassenaar en wel eens contributie inde voor de GZB. Soms werd ze door leden daarvoor beloond met wat snoep. “Ik verpande mijn hart aan de zending.”

Ze was graag zélf de zending ingegaan, maar dat was niet mogelijk. Nu probeert ze haar flatgenoten liefde te geven en te laten zien dat ze de Heere Jezus liefheeft. “Ik ben de enige die naar de kerk gaat, daar hebben ze respect voor”, vertelt ze.

Land uitgezet

De jonge bezongster las het zendingsblad zelf ook, werd lid van de GZB en volgt het zendingsnieuws op de voet. Rina Wolleswinkel leeft graag mee met zendingswerkers door het lezen van hun nieuwsbrieven en Alle Volken. “Hoe meer je van iemand weet, hoe liever je wilt steunen.”

Ze heeft grote bewondering voor het doorzettingsvermogen van zendingswerker Reiny de Wit, die geregeld Nepal moest verlaten maar telkens terugkeerde. “Ik ben op zoek naar haar adres, want ik wil haar graag een mooie kaart sturen.”

Getuigenis

“De GZB staat bij mij bovenaan de lijst van organisaties die ik steun”, vertelt de betrokken Rina Wolleswinkel. “Ik blijf lid van de GZB, want zending is belangrijk”, zegt ze. “De boodschap van Pinksteren is dat we tot een getuigenis mogen zijn voor alle volken.”

Vindt u het werk van de GZB ook belangrijk?
Kijk op gzb.nl (onder Doe mee) hoe u ons werk kunt steunen.



Rina kreeg soms snoep voor bezorging Alle den Volcke

KIJKJE IN DE KEUKEN!

In elk nummer van Alle Volken nemen we een kijkje in de keuken bij een van onze zendingswerkers. **Dit keer bij de familie Van der Knijff in Libanon.**



In Libanon geef je nooit een leeg bord terug!

Wat vind je het mooiste aan het werk dat je doet in Libanon?

Dat het ons in verbinding brengt met gelovigen én ongelovigen, uit allerlei lagen van de samenleving.

Tijdens je werk, in de kerk of gewoon thuis eet je vast ook regelmatig samen met anderen. Vertel eens over een grappige of bijzondere ontmoeting rond de maaltijd.

We gingen een keer zelfgebakken koekjes uitdelen bij onze burens. De buurvrouw had op haar beurt net brownies gebakken en ze gaf onze kinderen een stukje. Ze vroeg aan Nathan of hij nog meer wilde én die zei natuurlijk geen nee. Gasten moet je goed verzorgen, dus hij mocht eten zoveel hij wilde. Hij zat propvol toen we thuiskwamen en hoefde onze koekjes niet meer!



Maak kennis! Recept van...

WIE Kees en Esther van der Knijff en hun kinderen Hannah, Nathan en Timon
LAND Sinds 2021 in Libanon
FUNCTIE Esther is jeugdarts in een armenwijk van Beiroet en Kees docent aan een predikantenopleiding.
MEER INFO gzb.nl/lichtvoorlibanon



Zijn de eetgewoonten in Libanon heel anders dan in Nederland?

De lunch is de belangrijkste maaltijd. Belangrijke ingrediënten zijn verse groenten, kruiden, olijfolie, knoflook en citroen én overal wordt het Libanese platbrood bij gegeten. Bij een buffet voor een feestje zien we soms dat de patat al een half uur op tafel staat voor we gaan eten. Die is dus koud en klef. Libanezen vinden dat niet erg, maar wij worden er niet zo enthousiast van.

Zijn mensen in Libanon gastvrij?

Wij eten eigenlijk niet zo vaak bij anderen, mogelijk mede door de economische crisis in Libanon. Als je gasten uitnodigt, moet je een tafel vol eten klaarzetten en dat is voor velen niet meer te betalen. Wat ik inmiddels ook heb geleerd: als je iemand een taart wilt brengen, zet die dan niet op een mooi bord dat je terug wilt hebben. Je krijgt 'm wel terug, maar altijd met iets anders erop, liefst nog groter en mooier dan wat je gegeven hebt. Want je geeft geen leeg bord terug! Daarom geef ik het nu altijd op een wegwerpbord of -schaal die ik bijvoorbeeld over heb van eten wat we besteld hebben. Dan weten mensen dat er geen verwachting is om iets terug te krijgen.



Wat is je guilty pleasure?

Voor Kees en de kinderen is dat drop of pure hagelslag. Kroknetten opsturen is niet zo'n goed idee, maar daar mag je Esther wel voor wakker maken.



ONZE KINDEREN VINDEN DIT ERG LEKKER!

Batata harra

(Pittige aardappels)

Wat heb je nodig?

- 1,5 kilo aardappels, geschild en in blokjes gesneden
- sap van 1 citroen
- olijfolie
- 6 tenen knoflook, heel fijn gesneden
- 2 theelepels chilipeperpasta
- sap van 1 citroen
- handvol korianderblaadjes, fijngesneden
- 1 theelepel zout

TIP!

Je kunt de chilipeperpasta vervangen door sambal of 2 theelepels tomatenpuree met 2 theelepels chilivlokken.

Wat moet je doen?

1. Meng de aardappelblokjes in een kom met 1-2 eetlepels olijfolie. Spreid ze uit op een bakplaat en rooster ze knapperig en gaar in de oven (220 °C, 30-40 minuten).
2. Doe wat olijfolie in een grote pan. Bak de knoflook en de chilipeperpasta zachtjes gedurende een paar minuten.
3. Voeg de aardappelblokjes toe, samen met het zout, het citroensap, de korianderblaadjes en schudt het voorzichtig om tot het goed gemengd is.

TIJD OM AAN TAFEL TE GAAN. SAHTEEN!

serveertip!

Wij eten dit gerecht soms met tabouleh, de Libanese peterseliesalade. In Nederlandse recepten voor tabouleh zie ik vaak maar een klein beetje peterselie. In Libanon zit er juist heel veel peterselie in! Overdrijf dus gerust een beetje met de hoeveelheid peterselie (kies platte peterselie) en snijdt het heel fijn. Dan kom je al wat dichterbij het origineel! Of anderszins stuur je ons een berichtje voor ons recept...



Wil je van betekenis zijn in Gods wereldwijde kerk?



De GZB heeft verschillende vacatures:

We zoeken een...

- **Docent theologie Zuid-Soedan**
om in een land met nauwelijks voorzieningen te helpen bij de opbouw van de kerk.
- **Stadszending Mozambique**
om te helpen bij evangelisatie en kerkplanting in grote steden.
- **Toeruster Costa Rica**
om de kerk te helpen meer oog te krijgen voor de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals drugsverslaafden, eenzame ouderen of kinderen in achterstandswijken.
- **Marketeer en kerkplanter Peru**
om de kerk te helpen bij haar droom om nieuwe gemeenten te stichten.
- **Jeugdwerker Albanië**
om de nog jonge gemeenten in Albanië te trainen en te begeleiden bij het opzetten van het jeugdwerk.
- **Communicatieprofessional Kroatië**
om verhalen te delen over hoe God werkt in een postcommunistische samenleving.
- **Arts Centraal-Azië**
om mensen in afgelegen gebieden toegang te bieden tot goede gezondheidszorg.
- **Gemeentestichter en studentenwerker Thailand**
om in een boeddhistisch land met jongeren en ouderen het Evangelie te delen.

Interesse? We gaan graag met u in gesprek!

Kijk voor meer info op www.gzb.nl/vacatures of neem vrijblijvend contact op met Harriët Ritman, hritman@gzb.nl

Geef wijzigingen door via www.gzb.nl/allevolken